

Bij het ontwaken van de lente, verwelkte een mooie bloem, veel te vroeg, zonder afscheid.

Liefste Justin, het had nog zo mooi kunnen zijn: wij met ons drietjes, onze families en de vele vrienden die we telden. Onze Lieve Heer besliste er echter anders over.

Dieter, je verheugde je zo op Pasen, omdat mama je dan ook eens kon zien voetballen. Wel, mijn jongen, vanaf nu zal ik elke wedstrijd vanuit de hemel volgen.

Lieve ouders, schoonouders, broers, zusters, schoonbroers en schoonzusters, helpt mijn twee lievelingen door deze moeilijke tijden.

Jos en Gilberte, dank voor de 20 mooie jaren, die we mochten samenwerken.

Onze Lieve Heer zal jullie gebeden zeer graag aanvaarden.

De Families STALMANS, DEKELVER, LAENEN en LEETEN,

danken U voor uw bemoedigende woorden, uw gebed, uw aanwezigheid.



+

Liefdevol gedenken wij

MEVROUW

Rita Stalmans

echtgenote van de Heer
Justin Dekelver

mama van Dieter

Geboren te Oostham, op 12 maart 1952 en godvruchtig overleden in het U.Z. Gasthuisberg te Leuven, op 21 maart 1989, gesterkt door de H. Sakramenten.

Begr. Convents, Kerkstraat 5, 3960 Beringen-M.
Drukkerij Jamar, 3969 Ham