



Liefdevol aandenken aan

DE HEER

Daniël Pauwels

echtgenoot van Mevrouw
Jenny Verheyen

Sekretaris van de Mijnwerkers-Brankardiers,
Oostham
Lid van de Provinciale Raad van de Mijnwerkers-Brankardiers

Geboren te Hasselt op 27 december 1955 en na een smartelijk ongeval overleden in de H. Hartkliniek te Mol op 29 maart 1992, voorzien van de Sakramenten der Zieken.

—

Geheel onverwacht ging je heen, zonder afscheid te nemen...

Een bruisend leven, vroegtijdig afgebroken door een spijtig ongeval.

Vragende en hulpeloze blikken. Onbegrijpend...
Waarom toch?

Het zijn moeilijke ogenblikken om in verstaanbare woorden te verklaren: Daniël is niet meer!

Hij was altijd vriendelijk, nu eens ernstig en bescheiden, dan weer uitbundig, spontaan en levenslustig!

Zo willen we je beeltenis vasthouden en bewaren.

Daniël, we danken U voor de duizenden onuitwisbare momenten in je toch nog jonge leven.

Jenny, Brenda, Dennis, familieleden, vrienden en kennissen kunnen enkel het hoofd buigen en berusten.

Dank U Daniël, voor alles !

Dank je,

voor het brengen van een laatste groet,
voor woorden van troost en moed,
voor het innige medeleven,
voor je gebeden.

De Families PAUWELS, VERHEYEN, GESTELS
en LENAERTS.

Ham, 2 april 1992.

Begr. Convents, Beringen-Mijn, tel. 011-422832
Drukkerij Jamar, Ham