

Dankbaar aandenken aan

De Heer

Benny Laenen

echtgenoot van Brigitte Vanheel

Geboren te Mol op 8 juli 1960
en godvruchtig thuis overleden in familiekring te Ham
op 2 november 1999.

Stichter van café-brasserie De Grammofoon

Benny, te snel ben je van ons heengegaan, je was een vriend voor iedereen.
Dank je voor het mooie leven dat we samen hadden.

Papa, je was een man van je woord, je hield en genoot van het leven. Je was toch zo gelukkig als je mensen kon samenbrengen om plezier te maken. Wij genoten spontaan van onze tienerjaren. Voor ons zal je altijd het grote voorbeeld blijven.

Benny, je was een rots van de familie, jou zacht karakter en eerlijke vriendelijkheid was een voorbeeld voor ons allen.

Je had nog zoveel plannen, je had nog zoveel te doen. Je was nog maar net begonnen met je levensdroom "De Grammofoon". Je wilde later in het zuiden van Frankrijk tussen de wijnranken en onder de zon gaan wonen. Graag had jij je kleinkinderen opgepast terwijl je kinderen hun carrière zouden opbouwen.

Papa, Benny, bedankt voor alles wat goed en fijn was.
Blijf jij nu voor ons de brug tussen hemel en aarde.

De families Laenen, Vanheel, Beckers en Wellens.

Ham, 6 november 1999

