

+

Blijvend aandenken aan

MEVROUW

Antonia Laenen

echtgenote van de Heer
Martinus Stalmans

Lid van de K.V.L.V., Bond der Gepensioneerden
en meerdere genootschappen

Geboren te Kwaadmechelen, op 22 januari 1911
en godvruchtig overleden te Geel in het A.Z.
St. Dimpna, op 31 december 1989, voorzien van
de laatste Sakramenten.

Zachtjes en totaal onverwachts heeft Moemoe haar levenswerk beëindigd. Want stilzitten kon zij niet en werken was 't liefste wat zij deed. Toch had zij nog voor iedereen de nodige aandacht en tijd en iedere bezoeker moest en zou een tas koffie drinken bij Antonie.

Bijna 55 jaar zijn Moemoe en P  p   heel gelukkig getrouwd geweest, maar de verschillende tegenslagen die ze te verwerken kreeg, wogen haar de laatste tijd toch te zwaar.

Liefste Moemoe,
P  p  , je kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen zullen je nooit vergeten.

Bidt gij nu voor ons in de hemel, samen met Jos en Rita.

De Families LAENEN, STALMANS, NUYTS en
CHRISTIAENS

danken U voor uw medeleven.

Uw aanwezigheid en vooral uw gebed waren voor hen een ware troost.

Begr. Convents, Kerkstraat 5, Beringen-Mijn
Drukkerij Jamar, Ham

