

†

Dankbaar aandenken aan

Mevrouw

Anna Huypens

weduwe van de Heer **Frans WILLEMS**

Geboren te Oostham op 29 november 1911 en er godvruchtig overleden in familiekring op 16 juni 1995, gezalfd met de H. Olie der Zieken.

Onze goede moeder heeft haar reis beëindigd. Stil, zacht en eenvoudig, zoals zij heeft geleefd. Zij was een moedige, goedhartige vrouw. Met pijn in het hart over haar heengaan en met veel dankbaarheid om wat zij voor ons is, bewaren wij de herinnering aan moeder, aan haar goedheid, haar krangigheid, haar liefde voor haar kinderen en vooral voor de kleinkinderen.

Dank aan de huisdokter en verpleegsters voor de medische hulp.

De families HUYPENS, WILLEMS, BOSMANS en CUYVERS danken U voor uw medeleven en gebed.

Ham, 22 juni 1995

Begr. Convents, Beringen-Mijn - Tel. (011) 42 28 32
Drukkerij Jamar, Ham



Anna Huypens

29 november 1911 - 16 juni 1995