



Tot vroom aandenken aan

MEVROUW

Josephine Heylen

weduwe van de Heer

Louis Mariën

Geboren te Olmen op 3 juli 1911 en godvruchtig overleden in het R.V.T. St. Anna te Beringen-Mijn op 8 december 1994, gesterkt door de Sakramenten der Zieken.

Lid van Ziekenzorg

—

Bloemen en planten sterven uit.
Alle velden en weiden rusten na een rijke oogst.
En wij staan maar te kijken en begrijpen het nog niet.

Straks, als we stil onze tranen hebben gedroogd en dankbaar terugdenken aan al het mooie en het goede uit de voorbije jaren, zullen we je milde glimlach, je zachte ogen terug voor ons zien.

Jij waart een moeder, zoals God verlangt dat moeders zijn: goed, elke dag opnieuw.

Ons Moeke zal ons dierbaar blijven: omdat zij voortdurend over ons waakte, omdat zij, als lieve vrouw, voor ons steeds het beste wilde.

Voor elk moment waarop je ons hebt blijge-maakt, voor elk lief woord dat zacht over je lippen kwam, voor elke gunst waarvoor je stil hebt gebeden, zeggen we, dank je Moeke.

De Families Heylen, Mariën, Dillen en Stokmans danken U voor uw gebed en uw blijken van deelneming.

Ham-Oostham, 14 december 1994.

Begr. Convents, Beringen-Mijn, tel. 011-42 28 32
Drukkerij Jamar, Ham