



BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

JOZEF GOMMÉ

echtgenoot van

MARIA CATHARINA RUTTEN

Gepensionneerd Staatsboswachter

Lid van den Bond van 't H. Hart,

Lid van de Oud-Soldaten Bond en van de fanfare
„De Vriendenkring.”

geboren te Tessenderloo den 27 Februari 1877 en
overleden te Oostham den 7 September 1948, voor-
zien van de laait te H.H. Sacramenten.

Hij was een deugdzaam en godvrezend man, die
door zijne gediensstigheid eenieders vriend was,
een man van groot geloof, een voorbeeld van ware
christelijke plichtsvervulling: met recht mag hij
verklaren: „ik heb mijn geloof bewaard: ik heb den
goeden strijd gesterden: voor mij is weggeleid de
kroon der gerechtigheid...”

Door de jaren ondermijnd en door het lijden af-
gemat kon ik geen rust noch troost meer vinden
en zonder angst verbeide ik het naderen van mijn
stervensuur.

Beminte echtgenote, samen hebben wij blijde
uren gekend, samen de kruisjes gedragen, alles zo-
als O. L. Heer het wou: blijf ook nu op Hem be-
trouwen. Ieder maal dat gij bid zult gij mij aan uw
zijde vinden, want God verenigde ons voor altijd.

Beminte kinderen, kleinkinderen en familie, ik ga
heen maar mijn liefde voor U sterft niet, troost U in
de zoete hoop van het weerzien, van het eeuwig
gelukkig samenzijn.

Mijn Jezus barmhartigheid.

Druk: H. Verachtert & M. Aldelhof, Tessenderloo

Uw medevoelen en blijken van
deelneming bij het afsterven van
Mijnheer JOZEF GOMMÉ

waren ons een troost
bij het smartelijk verlies.

ONZEN INNIGEN DANK

De familie Gommé-Rutten

Wie de Heer vrees is gelukkig ten laatste stonde en die dag is voor hem een zegen.



Gedenk in uwe H.H. Missen en godvruchtige gebeden de onsterfelijke ziel van

MEVROUW

Maria-Catharina RUTTEN

Lid van de Margarethabond, Don-Bosco, „Bij de Haardgilde” en andere godvruchtige genootschappen.

Weduwe van de Heer Jozef GOMME

Geboren te Tessenderlo, op 12 december 1872 en godvruchtig overleden te Oostham, op 25 oktober 1966, (jaarlijkse dag van de alijdurende aanbidding), voorzien van de genademiddelen van onze Moeder de H. Kerk.

Een moeder, hoe oud ze ook moge wezen, verlaat ons altijd te vroeg. Moeder is liefde die alles geeft en niets vraagt.

Lieve moeder, steeds zullen we aan uw grenzeloze bezorgdheid denken, steeds bewaren we de indruk van uw laatste blik.

De dierbare afgestorvene was de onuitputtelijke goedheid die alle gebreken verstond en alle zwakheden vergaf. Haar enige vreugde was het welzijn van haar kinderen en haar evenmens. Haar levensdoel: het gebed met de herinnering aan een beminde echtgenoot die haar in de eeuwigheid was voorgegaan.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, ik dank u voor de liefdevolle zorgen, weest niet bedroefd over mijn dood, want ik ga naar vader zaliger. Daar verhopen we elkander weder te zien om nimmer te scheiden. Blijft eensgezind onder elkander en bidt voor mij.

Dierbare familieleden, blijven wij door het gebed in de Heer verenigd. Vaartwel.

H. Hart van Jezus, wees mijn heil.

O. L. Vrouw van Bijstand, bid voor ons



Voor Uw gebed en medevoelen danken U

De Familiën RUTTEN, THIJS, GOMME en BROEKMANS.

Druk. Jamar, Oostham - Tel. 011/47079.