



Liefdevol aandenken aan

MEVROUW

Celine Dillen

weduwe van de Heer

Jan MAES

Lid van de Bond der Gepensioneerden, K.V.L.V.,
Ziekenzorg, H. Paterke van Hasselt en meerdere
godvruchtige genootschappen.

Geboren te Oostham op 21 november 1901 en
godvruchtig overleden in de St. Dimpnaskliniek
te Geel op 3 juni 1994, voorzien van de Sakra-
menten der Zieken.

—
Speciale dank
aan haar thuisverpleegsters Frieda en Claudia
en Familiehulp.

Moe Ham,

verdrietig, vreemd en verlaten voelen we ons.
De liefde en zorgen konden je niet baten.
Je plaatsje hierboven was reeds gereserveerd
en niets kon dat veranderen.

Zonder jou is alles anders, maar wij houden je
onder ons in gedachten. In doen en laten zullen
we steeds met je praten. De pijn zal vervagen,
het verdriet zal minderen, maar je gedachtenis
zullen wij steeds bij ons dragen.

Ondanks je lang alleen-zijn, hield je van een
rustig gesprek en een warm contact, met liefde-
volle ogen, vergrijsd, verouderd, als een koren-
halm gebogen. De vreugde van je wekelijkse
kaartnamiddagen ervaarde je telkens weer. De
tevredenheid kon men zo van je gelaat aflezen.

We zullen Moe Ham missen, maar we hebben
meer dan ooit het gevoel van : «het is goed
geweest, de jaren die we mochten samen zijn,
de energie, de vreugde, de pijn, ons geluk,
onze thuis. God, dank U wel».

In één woord zeggen wij : «Moe Ham, je was
grandioos!»
Nu jij er niet meer bent, is dat een troost.

De Families DILLEN, MAES, FROYEN en
HANEGREEFS,

danken U voor uw gebed
en uw blijken van deelneming.

Ham-Oostham, 8 juni 1994.

Begr. Convents, Beringen-Mijn, tel. 011-42 28 32
Drukkerij Iamar Ham