



*Al zou mijn lichaam bezwijken, al zou mijn hart het opgeven,
U bent de Rots waarop ik bouw, U bent mijn hele bezit,
O God, voor altijd.*

Psalm 73, vers 21.

Diep bedroefd, maar zeer dankbaar voor wat zij voor ons heeft betekend, delen wij U het plotseling heengaan mee van

Rita DERWA

onze lieve en zorgzame echtgenote, moeder en grootmoeder

Geboren te Lommel, op 15 maart 1933 en godvruchtig overleden te Oostham, op 2 oktober 1988, gesterkt door de laatste Sakramenten.

Dit melden U diep bedroefd :

Joseph SCHRIJVERS,

haar echtgenoot