

+

Vrede op aarde  
aan allen die van goede wil zijn.

Dankbaar aandenken aan

De Heer

**Casimir Dekelver**

weduwnaar van Mevrouw Melanie STEVENS

Lid van de Bond der Gepensioneerden,  
Ziekenzorg  
en meerdere parochiale organisaties.

Geboren te Oostham op 31 maart 1901 en  
overleden in het St. André-ziekenhuis te  
Lubbeek, omringd door zijn kinderen op 26  
december 1994, voorzien van de Ziekenzalving.

Een echte man en vader met eenvoud, vol vrede  
en rust is van ons heengegaan.

Hij had zoveel te zeggen, vooral met weinig  
woorden. Zijn stille wijsheid is ons nog steeds  
een wonder. Zijn sterke schouders hebben vele  
kinderen gedragen. Elk kind vond bij hem  
geborgenheid.

De liefdevolle band die gij tot de laatste dag  
samen met ons gesmeed hebt willen wij  
bewaren.

Een ster met veel licht verdween in het daglicht  
van Kerstmis maar komt altijd terug.

Een grote "dank U" aan alle helpende handen  
die vader de laatste jaren omringden.

+

De Families DEKELVER, STEVENS,  
HAESSEN en KENIS danken U voor uw  
gebed en de blijken van deelneming.

Ham, 31 december 1994

---

Begrafenissen Convents, Beringen-Mijn. Tel. (011) 42 28 32  
Drukkerij Jamar, Ham