

Jezus! Maria! Jozef!

Bid voor de zielerust van zaliger

MIJNHEER

Raymond Marcel DE MEULEMEESTER

Lid van de Bond van het H. Hart
Politiek Gevangene 1940-1945 - Lid der Fanfare
Lid der Boerengilde en Mijnwerkers Brankardiers

Echtgenoot van Mevrouw Leontina Sneyers

Geboren te Oudenaarde op 17 januari 1897 en overleden te Oostham op 29 december 1959, voorzien van van de laatste H. Sacramenten.

De leemte in ons gezin gebracht door het plotseling en pijnlijk heenzaan van Vader, valt ons zeer hard, maar als kristenen weten wij dat hij is heengegaan van deze aarde om te ontwaken in de Hemel.

De dierbare overledene was een vrome vader, vo tederheid voor zijn kinderen, vol liefde tot God en zijn evenaaste, vol naarstigheid voor zijn gezin.

Zijn ergste beproeving was wel dat hij gedurende vele jaren niet meer kon werken voor de zijnen. Zalig voorwaar, degene voor wie dat een erge beproeving is. Hij heeft dan ook mogen oogsten wat hij gezaaid had en nog meer zal hij dit doen in het eeuwig leven.

Dierbare Echtgenote, door de dood word ik van U gescheiden, maar mijn liefde voor U zal niet verminderen. Samen hebben we lief en leed gedragen, samen hebben we angsten doorstaan tijdens onze gevangenschap om het lot van onze kinderen. De Heer heeft onze gebeden verhoord

Dank voor de goeie zorgen en toewijding die ge mij hebt verleend.

Lieve kinderen, blijft verenigd door de liefde.
Schenkt Moeder Uw vertrouwen en zorgt voor haar zoals Gij U om mij hebt bekommerd. Dan zullen we elkander weerzien in de Hemel.

Geliefde bloedverwanten en kennissen, bidt voor mij en denkt dat het een heilig en zalig gedacht is voor de overledenen te bidden opdat zij van hun zonden ontbonden worden. Vaartwel.

Mijn Jezus, barmhartigheid.



Diep gevoelig aan Uw blijk van genegenheid, danken wij U van harte voor Uw gebeden en deelneming.

De Familiën

**DEMEULEMEESTER, SNEYERS, VAN GLA-
BFKE en CARREMANS.**

Drukkerij JAMAR Oostham