



Aandenken aan

De HEER

Louis De Meulemeester

echtgenoot van Mevrouw
Elisa VERWIMP

Lid van de bond der gepensioneerden, Mijnerwerkers-Brankardiers en meerdere genootschappen

Geboren te Oostham, op 28 augustus 1930 en godvruchtig overleden te Leuven in het Gasthuisberg, op 3 november 1984.



Met gebroken hart, doch met diep geloof, bidden wij: «Heer, Uw wil geschiede. De naam des Heren zij gebenedijd».

De dierbare overledene was een diep gelovig man, minzaam in zijn omgang en steeds bereid te helpen. Hij genoot de achting en genegenheid van allen die hem kenden. Hij was een bezorgde vader die steeds bekommerd was voor het welzijn van zijn echtgenote en kind. Steeds wist hij kinderlijke genegenheid en trouwe familiegeest aan te kweken. Daarom zal hij in het hart van degenen blijven voortleven die hem omringden.

Lieve echtgenote, droevig is het scheiden. Betrouw op de Heer, Hij zal u niet verlaten. Dank voor de vele goede zorgen en genegenheid die ik van u mocht ondervinden.

Dierbare Anja, blijf innig in liefde verenigd met moeder. Wees haar steun in moeilijke ogenblikken. Ik dank u ook voor de vele goede zorgen en liefde die gij mij betoonde. De Heer zal u hiervoor honderdvoudig belonen.

Bidt allen voor mij, dierbare bloedverwanten, vrienden gepensioneerden en Mijnerwerkers-Brankardiers. 't Is immers een heilzame gedachte voor de overledenen te bidden. Vaart wel. H. Hart van Jezus, ons toekome Uw rijk.



Voor Uw gebed en medeleven danken U

de families DE MEULEMEESTER, VERWIMP,
SNEYERS en VRACHTEN.

Begr. Convents, Beringen-Mijn, tel. 011-42 28 32
Drukkerij Jamar, Ham