

Heer, meer dan zijn lichaam is ons de naam  
van deze mens gebleven.

Die naam spreken wij hier uit, met eerbied  
en genegenheid, en wij bidden :

Heer God, herinner zijn naam, die hij van  
mensen heeft ontvangen en waarin hij gekend  
wordt, ook al is hij gestorven, de naam die  
Gij geschreven hebt in de palm van uw hand.



Bid voor de ziel van zaliger

DE HEER

## **Firmin De Haes**

echtgenoot van Mevrouw  
**SIMONE HOLEMANS**

Geboren te Duffel, op 10 januari 1936 en  
overleden te Oostham, op 28 april 1981.

---



Uw deelneming was een steun voor ons.  
Wij danken U er voor.

De families DE HAES, HOLEMANS,  
VERHOEVEN en WEYN.

---

Begr. M. Convents, Beringen-Mijn, Tel. 42 28 32  
Drukkerij Jamar, Ham