

Aandenken bij het overlijden van

DE HEER

Jozef DAMS

echtgenoot van Mevrouw

Germana BOONS

Bestuurslid van de Mijnwerkers-Brankardiers,
lid van de K.W.B., A.C.V.
en meerdere genootschappen

Geboren te Oostham, op 24 februari 1928 en
er godvruchtig overleden, op 23 juli 1971, in
extremis voorzien van de laatste H. Sakra-
menten.

Jozef was een van die schone mensen uit
onze parochiefamilie, die in stille eenvoud en
in liefdevolle bezorgdheid zijn hemel wist te
verdiene. Geen opvallendheid of uiterlijk
vertoon maar een diep-kristelijke overtuiging
en een opgeruimde dienstbaarheid waren de
grondvesten van zijn schoon gevulde levens-
dagen.

Hij was een man met een echt vaderhart.
Samen met zijn goede echtgenote, die hem
zo trouw ter zijde stond, bouwde hij aan
zijn schoon gezin en maakte het tot een kern
van geloof en liefde, van gebed en eucha-
ristisch leven.

Waar er hulp kon geboden worden, was hij
aanwezig. Zo lagen hem, naast zijn gezin en

familie, de parochie, de kerk en het ver-
enigingsleven zeer nauw aan het hart. Hij
was steeds bereid als men beroep deed op
hem en edelmoedig verspreidde hij de blijde
boodschap van vreugde.

Lieve echtgenoot, goede vader, dierbare
bloedverwant en trouwe vriend, uw heengaan
doet ons pijn maar in de zekerheid van uw
eeuwig leven danken we u voor uw vroom
gebed en actief apostolaatswerk, voor uw
offers in stilte gedragen voor de vrede onder
de mensen, voor uw liedevol en gezellig
samenzijn. Blijf zo voor ons allen zorgen en
bidden.

H. Hart van Jezus, ik vertrouw op U!



**Voor Uw deelneming en gebeden,
danken U**

De families DAMS, BOONS, VANDE-
WIJNGAERT en VAN CLEMEN.

Begr. M. Convents, Beringen-M., tel. 011/32832
Drukkerij Jamar, Oostham