



Bid voor de zielerust van zaliger

MIJNHEER

Jozef Casimir DAMS

echtgenoot van
Gerardina Vandewijngaert

Geboren te Oostham, de 28 januari 1890 en aldaar
schielijk overleden, de 11 april 1961.

De rechtvaardige zal in vrede rusten, ook al sterft hij een
onvoorziene dood. Wijsk. V; 7

Heer, wees indachtig hoe rechtzinnig ik voor U ge-
wandeld heb en met welk goed hart ik gedaan heb, wat
goed was voor Uw ogen.

De brave overledene was een man van geloof. Zijn
leven was stil en eenvoudig. In alle omstandigheden
leefde hij wijs, nederig en zachtmoedig, vol onvermoei-
bare zorg voor het welzijn van de zijnen. Daarom draagt
hij de zoete vertroosting mee in het graf dat hij als
voorbeeldig echtgenoot en vader aan zijn kinderen wijze
lessen heeft gegeven. Zijn verdiensten zijn dan ook
groot bij de Heer.

Dierbare echtgenote en beminde kinderen, ik verlaat
deze wereld. Vergeet mij niet in Uwe gebeden. Ik heb
U allen zo teer bemind. Blijft onder elkaar verenigd,
dient God getrouw en leef zó dat gij nooit de dood
hoeft te vrezen wanneer zij U ook overkome. Vaartwel.

Weldra zien wij elkander weder bij de Heer.

Hij ruste in vrede en het eeuwige licht verschijne
hem.

GEBED

O God van barmhartigheid, wij bidden U door de ver-
diensten van Jezus-Christus, ontferm U over de ziel van
Uw dienares, opdat zij spoedig moge rusten in de ver-
blijfplaats der rechtvaardigen. Amen.



Voor Uw deelneming in onze diepe rouw
en bijzonder voor Uwe gebeden voor onze
duurbare overledene, danken wij U.

**De Familiën DAMS, BOELS, VAN-
DEWIJNGAERT en COENEN.**

Drukkerij JAMAR Oostham