



Om in Gods liefde te worden opgenomen, is van ons heengegaan

MEVROUW

Maria DAEMS

echtgenote van de Heer Constant CAERTS

lid van de vrouwenbeweging, ziekenzorg en meerdere genootschappen

Geboren te Oostham, op 26 mei 1913 en godvruchtig overleden in de H. Hartkliniek te Mol, op 18 oktober 1982, gesterkt door de H. Sakramenten der Zieken.

Heer, onze God, wij danken U voor moeder.

Wat liefde is voor echtgenoot en kinderen, wat stille toewijding, werklust en vreugde betekenen, het verlangen om dienstbaar te zijn, het gelovig aanvaarden van ziekte en lijden, dat heeft moeder ons geleerd door haar leven.

Met eerbied en liefde blijven we haar gedenken.

Wij bidden U, Heer, dat wij ook de wegen opgaan van onze ouders: wegen van werken, bidden en zich zelf vergeten voor anderen.

Dierbare echtgenoot, dank voor uw liefde en steun in mijn leven. Houd moed en bid voor mij.

Lieve kinderen en kleinkinderen, blijven wij verenigd door liefde en gebed.

Weest een steun voor vader, nu vooral in deze moeilijke omstandigheden.

Verwanten en kennissen, gedenkt mij steeds in uwe gebeden. Vaart wel.



Wij danken u van harte voor uw medeleven en uw gebeden.

De families DAEMS, CAERTS, THUES en VANBAEL.

Begr. Convents, Beringen-Mijn, tel. 42 28 32
Drukkerij Jamar, Ham