

Heer, mogen wij u in deze uren van verdriet toch danken voor dat teken van liefde dat zijn leven voor ons allen is geweest, voor zijn eenvoudig - schoon mens zijn en zijn blijmoedige omgang met allen die hij kende.

Wij bidden u, laat zijn liefde niet vergeefs zijn, maar tussen ons blijven, zodat we ons opnieuw aan het leven durven toevertrouwen; dat wij, die allen met hem verbonden waren, nu ook, omwille van zijn dood, dieper met elkaar verbonden mogen zijn.

H. Hart van Jezus, wees mijn heil.

+

Bid voor de ziel van zaliger

DE HEER

## Petrus Croonenborghs

weduwnaar van

**DILLEN Maria en NUYTS Carolina**

Rechthebbende Politiek Gevangene  
en lid van meerdere genootschappen

Geboren te Oostham, op 28 april 1888 en godvruchtig overleden te Beringen, in de St.-Annakliniek, op 22 maart 1978, voorzien van de laatste H. Sakramenten.



Voor de blijken van deelneming danken u de families CROONENBORGHs, DILLEN, NUYTS, TIMMERMANS, FROYEN en VAN DEN BROEK.

---

Begr. M. Convents Beringen-M. Tel. 011/42 28 32  
Drukkerij Jamar Ham

---