



Bid voor de zielerust van

DE HEER

Frans Cornelis

weduwnaar van Mevrouw
MARIA VERACHTERT

lid van meerdere godvruchtige genootschappen

Geboren te Olmen, op 11 maart 1900 en godvruchtig overleden te Mol, op 28 februari 1982, gesterkt door de H. Sakramenten der Zieken.



Als een godsdienstig man die voor zijn beginselen uitkwam, als een voorbeeldig echtgenoot die in liefde en onderlinge waardering zijn huwelijksgeluk bestendigde, als een goede vader voor zijn dierbaar gezin die de opvoeding van zijn kinderen boven alles ging, zo heeft Frans zijn geloof beleefd.

Met gebroken hart, doch met diep geloof bidden wij: «Heer, Uw wil geschiede. De naam des Heren zij gebenedijd».

Pijnlijk valt het ons degene te verliezen die wij zo zeer beminden. Maar hoe groter onze liefde voor hem was, des te groter moet ook onze troost zijn bij de overtuiging dat hij in het andere leven ten volle gelukkig is.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, dank voor uw goede zorgen. Troost u over mijn dood door de gedachte aan het geluk dat ik ben binnengegred. Samen met moeder blijven wij met u verenigd en zullen voor u sterkte en bescherming afsmeaken. Blijft verenigd onder elkaar en bidt voor ons.

Familieleden, vrienden en kennissen, ik vraag u ons steeds indachtig te zijn in uwe gebeden.

Een bijzonder woord van dank aan de leden van het Wit-Geel Kruis die mij met zoveel toewijding en geduld hebben verzorgd. De Heer zal u honderdvoudig lonen.

H. Hart van Jezus, wees onze toevlucht.



Uw deelneming was een steun voor ons.
Wij danken U er voor.

De families CORNELIS, VERACHTERT,
VAN MEENSEL en GIELEN.