

Lieve mama, papa, zusje, moeke  
Lieve allemaal.

Ik was je zorgenkind, je angst, je pijn,  
maar toch je vreugd, ondanks mijn anders zijn.  
Bij jou was het zo goed om leven.  
Je waart zo lief voor mij, en dag en nacht  
stond je steeds klaar, waar haalde je de kracht  
om mij het beste steeds te geven.

Heb dank voor alles, je hebt me zo bemind.  
Ik blijf je Anneke, je eigen lieve kind.  
Mijn zieltje ging naar God in 't Vaderhuis.  
Mijn hart en glimlach blijven bij je «thuis».

Ann

†

Ten paradijse voerden de engelen

## **Anneke Cornelis**

Dochtertje van

### **Hugo en Yvonne Cornelis - Geskens**

geboren te Mol op 6 januari 1975 en als  
een engeltje opgenomen in de gemeen-  
schap van de Heer te Oostham op 13 au-  
gustus 1984.

Voor blijken van deelneming danken U  
de families

CORNELIS en GESKENS

---

Begr. Convents-Aerts, Kerkstraat 5 Beringen-Mijn  
Drukk. Lespoix - 3969 Ham