

+

Blijvende herinnering aan

De Heer

Willy Coomans

Geboren te Oostham, op 11 mei 1935 en godvruchtig overleden in het UZ Gasthuisberg te Leuven, op 11 juni 1989.

Sinds ik wist van de vreselijke ziekte, is elke dag anders geworden. Niemand durfde het broze woord uit te spreken.

Zovele mensen om je heen die niets durfden zeggen, je onbegrijpend aankeken. Het deerde me niet. In God en Maria heb ik mijn levenslot gelegd: aanvaarden ongeneeslijk ziek te zijn. Als gelovige is dat niet zo moeilijk.

De boodschap die mijn moeder me gaf, heeft mij gesterkt in al die dagen: «God is tot het uiterste gegaan.»

De strijd is nu gestreden. Ik dank allen die me gekend hebben, broer, schoonzus, neven, nichten, familieleden en al die anderen, te veel om te vernoemen.

Dank je wel.

Voor de blijken van deelneming en gebed, danken U de families COOMANS en DIRIKX.

Begr. Convents, Kerkstraat 5, 3960 Beringen-M.
Druk. Jamar, Ham