

†

Dankbaar aandenken aan

De Heer

**François Coomans**

echtgenoot van Mevrouw Rita AERTS

Geboren te Kwaadmechelen op 28 december  
1948 en onverwacht overleden te Ham op 25  
mei 1995

Organist van de parochiekerk  
O. L. Vrouw Geboorte van Oostham  
Lid van het Zangkoor St. Cecilia  
Lid van de Cultuurraad

—  
  
God,  
geef me *kalmte* om te aanvaarden  
wat ik niet kan veranderen,  
*moed*  
om te veranderen wat ik kan veranderen  
en *wijsheid*  
om tussen deze onderscheid te maken

Liefste,

Ik had je willen helpen je weg terug te vinden,  
maar je dwaalde steeds verder weg  
en het werd moeilijker je nog te vinden  
Soms was je zo dichtbij en voelde ik je warmte  
Dan was het goed bij jou te zijn, mijn liefste, en wou ik dat  
het altijd zo zou zijn  
Maar plots had je weer geen rust en was je je weg weer  
kwijt Ik kon je steeds moeilijker vinden  
Het zoeken naar jou werd me opeens teveel  
Ik kon mezelf niet meer vinden en wilde even rusten  
Ik had je willen helpen je weg terug te vinden  
God heeft je nu geroepen om bij Hem te wonen in zijn huis  
Je hoeft geen rust en vrede meer te zoeken  
Je hebt ze nu, je bent veilig thuis  
Ik zal je missen, liefste, maar zal je vinden bij de Heer  
François, ik hield van je en dat wist je

Pa,

We hadden je willen helpen je de weg terug te vinden Je  
hebt je leven lang gestreden, je hebt je leven lang gezocht  
Dat je nu de rust mag vinden op deze tocht naar God  
Pa, we hielden van jou

De families Coomans, Aerts, Tessens en Coolen  
danken U voor uw medeleven en gebed

Ham, 30 mei 1995

—  
Begravenissen Heselmans, Tessenderlo - Tel. (013) 66 10 87  
Drukkerij Jamar, Ham