

†
BID VOOR DE ZIELERUST VAN
MEVROUW

ROSALIE COOLS

weduwe van wijlen de Heer

Remi Blommen

geboren te St. Nicolas bij Luik op 27 juni 1902 en godvruchtig overleden in het rusthuis «Heuvelheem» te Tessenderlo op 30 september 1977 voorzien van de H.H. Sakramenten.

De dood schijnt niet vreeswekkend en zelfs geruststellend te zijn voor degenen die kunnen terugzien op een patriarchale ouderdom, op een welbesteed godsdienstig leven.

Zij was een rechtvaardige vrouw en een goede moeder. Zo zal zij in de herinnering blijven van die haar dierbaar waren en die haar van nabij gekend hebben.

Moeder is nu van ons heengegaan en opgenomen in Gods barmhartigheid, maar zij blijft levend in haar kinderen, die 't beste van haar hebben geërfd.

Teergeliefde kinderen, gij zijt zeer bedroefd om uw moeders dood. Ik weet het, gij weent om mij, dat is begrijpelijk. Evenwel getroost u, immers uw geliefde moeder toog ten hemel, waar ze samen met vader, voor U allen zal ten beste spreken. Blijft in liefde verenigd en bidt voor mij.

Dierbare kleinkinderen, achterklein-kind en familie, dank voor uw genegenheid en liefde die ik steeds van U mocht ondervinden. Laat onze vriendschap blijven voortduren door het gebed.

Eerwaarde zusters, personeel en vrienden van het Heuvelheem, dank voor de diensten en vriendschap die ik van U mocht ondervinden. Tot weerziens.

De plechtige lijkdienst, waarna de begrafenis, heeft plaats te Oostham op 4 oktober te 11 uur.

De familie BLOMMEN-COOLS dankt U voor uw gebeden en deelneming in haar rouw.

Druk : Verachtert en Aldelhof, Tessenderlo
Begravenissen - Funerarium Heselmanns-Thomas