



Om in Gods liefde te worden opgenomen, is  
van ons heengegaan

DE HEER

## Karel Cools

echtgenoot van  
Julia Van Braband

lid van de bond der gepensioneerden  
en meerdere genootschappen

Geboren te Olmen, op 3 april 1916 en plotse-  
ling overleden te Oostham, op 18 juni 1982,  
gesterkt door de laatste H. Sakramenten.



O Heer, Gij hebt hem ons gegeven tot onze  
vreugde en ons welzijn. Wij staan hem aan U  
af zonder morren, maar met een hart scheu-  
rend van droefheid.

Hij was een eenvoudig en goed man. Met zijn  
glimlach, zijn gouden hart en zijn bereidheid  
om steeds een dienst te bewijzen, zo hebben  
we Karel gekend.

Hij was gemoedelijk en vrolijk van karakter.  
Door zijn oprechtheid werd hij door eenieder  
gewaardeerd. Zijn aandenken weze een zegen.

Bemide echtgenote, wees niet ontroostbaar. Ik  
wacht op u bij de Heer op het eeuwig weder-  
zien. Dank voor uw voortdurende zorgen en  
toewijding. Ik zal uw voorspreker zijn bij de  
Heer. Vaarwel.

Lieve kinderen en kleinkinderen, heel mijn  
leven ben ik om u allen bekommerd geweest.  
Dank om uw wederliefde waarmee ge mij  
steeds omringd hebt. Blijft in liefde verenigd  
en steunt uw lieve moeder en grootmoeder al  
de dagen van haar leven.

Gij allen, familieleden en vrienden, vaart wel  
en bidt voor mij.

H. Hart van Jezus, ontferm U mijner.



Wij danken u van harte voor uw medeleven en  
uw gebeden.

De families COOLS, VAN BRABAND,  
GEUBBELMANS en CAERTS.

Begr. M. Convents, Beringen-M. - Tel. 42 28 32  
Drukkerij Jamar, Ham