



Om In Gods liefde te worden opgenomen
is van ons heengegaan

DE HEER

Jozef Benedict Convens

echtgenoot van Mevrouw
Theresia BEKKERS

Bestuurslid van de Bond der Gepensioneerden,
lid van de K.W.B. en het Davidsfonds

Geboren te Kwaadmechelen, op 10 mei 1913
en godvruchtig overleden in het St. Elisabeth-
ziekenhuis te Geel, op 15 januari 1987, gesterkt
door de laatste Sakramenten.

Daar hangt wat adem van m'n ziel
Op iedere weg, in led're bloem ;
Daar blijft een beetje van mijn hart
In al de namen die 'k vernoem.
En 'k voel m'n ogen stil verwant
Aan ieders wee..., aan elks verblijen...
Gij, die me lieven hebt geleerd,
God, leer me scheien.

M'n God, ik kàn..., ik kàn nog niet ;
Daar woont in mij geen stervensrust !
M'n ziel is nog niet uitgezeid,
M'n mond heeft niet genoeg gekust...
Zie, in m'n kijkers fonk'len nog
Te lang verkropte, jonge lusten...
Gij, die me hunk'ren hebt geleerd,
God, leer me rusten...

Onder m'n voeten reuz'len stil
Verdroogd' en bruin' oktoberblaân ;
Neem Gij m'n handen, God, ik kàn,
Ik durf er haast niet overgaan...
M'n zwier'ge tred is niet gewend
Te trappen op illuzie-scherven...
Gij, die me «leven» hebt geleerd,
God, leer me sterven.

Alice Nahon



Voor Uw gebeden en bliken van medevoelen,
danken U oprecht

de Families CONVENS, BEKKERS,
VALGAERTS en NIJS

Begr. Convents, Beringen-Mijn, tel. 011-42 28 32
Drukkerij Jamar, Ham