



Blijvende herinnering aan

DE HEER

Louis Colling

weduwnaar van Mevrouw

Elisabeth Aerts

Lid van de Duivenbond «Recht en Vrij» Oostham
en van de Bond der Gepensioneerden

Geboren te Hasselt op 8 maart 1910 en er god-
vruchtig overleden in het Salvatorziekenhuis op
23 november 1991, gesterkt door de Sakramenten
der Zieken.



God, wij danken U
voor deze vader
die ons dierbaar was,
voor zijn eerlijke levenswandel,
voor zijn bezorgdheid,
en voor zijn liefde
tot de eenvoudige en stille dingen.
Geef hem nu de eeuwige rust
en laat zijn vredig heengaan
ons hechter met elkaar verbinden.



De Families COLLING, AERTS,
RENDERS en AERTS danken U voor uw gebed
en medeleven bij dit verlies.

Ham, 27 november 1991.

Begr. Convents, Beringen-Mijn, tel. 011-422832
Drukkerij Jamar, Ham