

Heer, Uw wil geschiede !

†

Bid voor de ziel van zaliger

MEVROUW

CONSTANTIA CLEE

echtgenote van

De heer **Joannes VANDEWEYER**

Geboren te Olmen, op 2 mei 1900 en godvruchtig overleden te Koersel, in de Sint-Annakliniek, op 4 januari 1975, voorzien van de laatste H. Sakramenten.

Zoals zij leefde is ze heengegaan, zonder omhaal, zonder klagen, geduldig en verdraagzaam tot haar laatste ogenblik.

Zonder grootse daden is haar leven voorbijgegaan, maar allen die haar kenden weten dat zij een goed mens was.

Wanneer een moeder afscheid neemt op aarde dan blijven alleen nog dankbare herinneringen over bij de kinderen die zij het leven schonk. Voor hen immers heeft zij geleefd en gewerkt, voor hen heeft zij gezorgd en geleden. Zij leeft immers niet voor zich zelf maar voor haar kinderen.

Dierbare echtgenoot, troost u over mijn heengaan door de gedachte dat ik thans het eeuwige geluk geniet. Kindoren en kleinkinderen, weest goed voor vader, blijft verenigd onder elkaar en bidt voor mij.

Broedverwanten en kennissen, gedenkt dat het een zalig gedacht is voor de overledenen te bidden.



Voor de blijken van deelneming danken U de families CLEE, VANDEWEYER, VERBEECK en WUYTS.

Begr. M. Convents Beringen-M. Tel. 43 28 32
Drukkerij JAMAR Oostham