

BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

DE HEER

JOZEF CLAES

Echtgenoot van mevrouw MARIA SCHRAEYEN

Geboren te Oostham op 16 juni 1899 en godvruchtig overleden in de H. Hartkliniek te Mol op 18 juni 1980.

Voorzien van de Heilige Sakramenten.

Terwijl wij, tegen beter weten in, nog hoopten op herstel, ging « va » van ons heen. Zijn rijk gevuld en vruchtbaar bestaan werd na een korte, niets ontziende kwaal beëindigd. Nooit ziek en steeds in de weer was Jef steeds buitenhuis, in de tuin, op het land, in de bossen. Met zijn nooit aflatende ijver en werklust leefde hij, jaar na jaar, seizoen na seizoen, mee met de natuur. Hij kweekte en plantte, niet voor de opbrengst maar voor het genot, om te zien groeien en bloeien en om te kunnen geven. Zo werden zijn huis en omgeving een oase van rust en ongerepte schoonheid, een plaats waar zijn kinderen en kleinkinderen steeds weerkeerden en waar zij graag vertoefden. Altijd klaar om met raad en daad bij te staan was Jef tot voor enkele weken zo actief alsof het leek dat, zoals hij het zelf soms uitdrukte, « Men hem vergeten was ». Gevraagd worden om bij een van zijn kinderen te komen helpen was zijn grootste plezier. Matig in spijs en drank en bezig zijn van 's morgens tot 's avonds was zijn recept om er jong en opgewekt te blijven uitzien. Een voorbeeld van vlijt voor iedereen, een christen mens, eenvoudig, maar groot van hart. Gekend door velen was hij altijd bereid tot een praatje. Hij was fier en trots op zijn familie. Voor Marie was hij een liefhebbende, goede man, realistisch,

een ware steun. Voor zijn vele kinderen en kleinkinderen was hij de altijd aanwezige en beminnelijke « va ». Zijn heengaan laat een grote leemte na. Wij zullen hem missen. Het zal in het huis temidden van de bloemen nooit meer zijn zoals voorheen.
Moge de Heer hem in zijn eeuwige tuinen een plaatsje bezorgen.

De families

CLAES, SCHRAEYEN, SCHOOFS en SCHRAEYEN

danken U voor uw gebeden en deelneming in hun rouw.

Begrav. M. Convents, Beringen - Mijn
Drukk. Lespoix Alfons, Ham