

†

Bid voor de ziel van zaliger

DE HEER

JAN CLAES

echtgenoot van
Mevrouw Eulalia VANHEMELEN

Geboren te Beverlo, op 29 september 1910 en
godvruchtig overleden te Pellenberg, op 14
augustus 1976, voorzien van de H. Sakramenten

De dierbare overledene heeft zijn smartvol lijden met geduld en gelatenheid in de Heer gedragen, wel wetend dat zo wij met de Heer lijden, wij met Hem zullen verheerlijkt worden.

Nu heeft de Heer zijn zuchten in vreugde veranderd. Eeuwig zal hij Gods lof zingen en waken over hen die hij zo innig beminde. Beminde echtgenote, O. L. Heer heeft mij uit mijn lijden verlost. Dank voor uw liefde en zorg. Gedenk mij in uwe gebeden. Ik zal uw voorspreker zijn bij de Heer.

Lieve kinderen en kleinkinderen, heel mijn leven was ik om u allen bekommerd. Gij hebt mij steeds met liefde omringd. Breng deze liefde over op moeder en vergeet mij niet in uwe gebeden.

Gij allen, verwanten en vrienden, vaartwel en bidt voor mij.



Voor de blijken van deelneming danken u de families CLAES, VANHEMELEN, REYNDERS en SCHOONIS.

Begr. M. Convents Beringen-M. Tel. 43 28 32
Druk. Jamar Oostham