



Moge dit een aandenken zijn van

MEVROUW

## Bertha CLAES

weduwe van de Heer  
Ferdinand OOMS

Lid van verschillende godvruchtige genootschappen

Geboren te Oostham, op 11 november 1899 en godvruchtig overleden te Korspel, op 2 januari 1985, voorzien van de Sakramenten der Zieken.



Zeer pijnlijk is voor ons het verlies van haar die wij allen zo zeer hebben bemind. Toch danken wij de Algoede om haar leven dat zo vruchtbaar was.

Heer, wij danken U voor haar eenvoud en ge-dienstigheid die haar zovele goede vrienden maakten. Ook om het schone voorbeeld dat ze ons steeds gaf en vooral om haar blijvende vriendelijkheid.

Allen die haar kenden prezen haar om haar vroomheid en haar vast vertrouwen in onze Hemelse Moeder, bij wie ze steeds steun zocht in de moeilijkheden van het leven.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, mijn heengaan baart u allen veel verdriet. Dank om de grote liefde en trouw van u allen, om de grote toewijding en zorgen. Vooral de laatste jaren van mijn leven was uw aller houding zeer prijzenswaardig. De Heer zal er u allen honderdvoudig om belonen. Leef samen verder onder de hoede van onze Hemelse Vader, bij wie ik voor u allen ten beste zal spreken.

Lieve bloedverwanten en vrienden, dank voor uw vrome gebeden.

H. Hart van Jezus, wees mijn heil.



De families CLAES, OOMS, VANMEENSEL en RUTTEN.

danken U voor Uw medeleven bij het pijnlijk verlies.

Begr. Convents, Beringen-Mijn, tel. 011-42 28 32  
Drukkerij Jamar, Ham

---