



Dankbaar aandenken aan

DE HEER

**Albert CLAES**

Oostham 29.03.1917

Oudstrijder 1940-1945

Lid van N.S.B.

en

MEVROUW

**Maria VANKRUNKELSVEN**

Oostham 19.03.1919

Lid van het H. Paterke, Ziekenzorg, K.V.L.V.  
Erewacht Heilig Sacrament

Samen overleden te Oostham  
op 13 mei 1994.

De families

CLAES, VANKRUNKELSVEN,  
CUYPERS en BETTENS,  
danken U voor uw gebeden  
en blijken van deelneming.

Stamelende woorden  
vullen onze gedachten  
en ons hart.

Maar dit zal voorbij gaan  
stilaan zullen jullie  
woorden van tederheid en nabijheid  
ons leven opnieuw vullen.  
Dan, ja reeds even nu,  
leven we verder bewarend  
jullie innige aanwezigheid.  
Want lieve ouders  
jullie zijn niet ver weg  
we blijven van jullie houden,  
over de dood heen.

Heb dank  
voor alles wat jullie voor ons  
hebben gedaan :  
jullie liefde was groot,  
jullie geloof heel sterk.

Heb dank voor alles.

Jullie zijn nu bij de barmhartige  
en vergevende God ;  
en bij ons, voor altijd.

---

Begraaf. CONVENTS - Beringen-Mijn