

Laat de kleinen tot Mij komen,
want hun is het rijk der hemelen.

+

Zalig aandenken aan

GERRY CEUNEN

Lid van de H. Kindsheid.

Geboren te Koersel, op 21 augustus 1969 en
aan de liefde zijner ouders ontrukt te Leuven
in de Sint-Rafaëlkliniek, op 22 april 1975.

Gerry was de lieveling van zijn broertjes
en het aangebeden zoontje van ons beiden.

Heer, de zware beproeving die Gij ons over-
zendt, heeft ons diep getroffen. Wij vragen
u echter niet waarom. Uw heilige wil ge-
schiede.

Vraag gij O. L. Heer, jongen, nu ge pas
goed beseft dat we u uitermate liefhadden,
dat Hij mildering brenge in onze gebroken
harten.

Allerliefste ouders en broertjes, te vroeg
moest ik van u scheiden. Troost u want
ik ben gelukkig. Ik dank u voor de liefde-
rijke zorgen.

Lieve bloedverwanten en vriendjes, weest
mij indachtig in uw gebeden.



Voor de blijken van deelneming danken U
de families CEUNEN en NUYTS.

Begr. M. Convents Beringen-M. Tel. 43 28 32
Drukkerij Jamar, Ooatham Tel. 011-34 10 79