



Als herinnering aan

MEVROUW

Alfonsina CELEN

echtgenote van de Heer
Karel THEUNIS

Geboren te Oostham, op 17 mei 1930 en er
godvruchtig overleden op 6 augustus 1984, voor-
zien van de laatste Sakramenten.

De dierbare overledene was een liefdevolle
echtgenote en een voorbeeldige moeder die
slechts het welzijn van echtgenoot en kinderen
betrachtte.

Moeder, steeds zullen wij denken aan uw
grenzeloze bezorgdheid en de indruk bewaren
van uw laatste blik. Gij waart voor ons allen
de onuitputtelijke goedheid die alle gebreken
verstaat en alle zwakheden vergeeft. Uw enige

vreugde was vader en ons, uw kinderen en
kleinkinderen, gelukkig te zien. Dank voor dit
alles. Vurig bidden wij de Heer dat Hij U
opneme in Zijn eeuwige liefde.

Mijn teergeliefde echtgenoot, kinderen en klein-
kinderen, wat ben ik u allen dankbaar voor
uw toewijding en liefde. Het was zo goed bij
u te zijn. De grote vreugde die ik nu geniet,
weze voor u allen een spoorslag om alle leed
moedig te dragen. Eens zullen we terug samen
zijn in de hemelse vreugde.

Dierbare bloedverwanten, treurt niet over mij.
De dood is voor de rechtvaardige slechts een
overgang tot het eeuwig geluk.

Ik dank het verplegend personeel van de kli-
niek voor de goede verzorging en de opbeuren-
de woorden.

Gij allen, vrienden en kennissen, ik dank u
voor uw oprechte genegenheid. Bidt voor mij.

H. Hart van Jezus, ons toekome Uw rijk.



Voor de blijken van deelneming, danken U de
families

CELEN, THEUNIS, SCHOOF, VERTESEN en
VREYS.

Begr. Convents, Beringen-Mijn, tel. 011-42 28 32
Drukkerij Jamar, Ham