

't is alles broos en breekbaar hier
waar 't leven als een sneeuwvlok is
die wegs melt tussen de vingerleden.
(G.G.)

't Is stil in huis
't Is kil in 't hart
een leegte in 't leven.

Maar in die stilte spreekt
haar leven en haar werken
haar vreugde en haar strijd
haar vriendschap en haar trouw
haar eenvoudig en mooi mens zijn
en wij herhalen haar levenswoord :

**gelovig ben je in je hart,
niet in uiterlijke dingen.**

Zo leeft zij voort, bij ons, bij u.

Elza BRACKE

O 14 augustus 1931
+ 12 december 1984

De familie dankt U voor uw medeleven.