

+

Bid voor de ziel van zaliger

DE HEER

Alfons Boons

echtgenoot van
Mevrouw MARIA VAN CLEMEN

Lid van de bond der gepensioneerden en
meerdere genootschappen.

Geboren te Kwaadmechelen, op 25 december
1906 en godvruchtig overleden in het Academisch
Ziekenhuis van Pellenberg (Leuven), op 29 ok-
tober 1977, gesterkt door het H. Sakrament der
Sterfenden.

Allen waren we diep ontroerd bij het heengaan
van deze goede echtgenoot en vader. Wij weten
echter door ons geloof dat hij verder leeft
in de vreugde van de Heer.

De edelmoedigheid van zijn hart en de min-
zaamheid in zijn omgang, gepaard aan schran-
derheid van geest en een krachtadige betrach-
ting bij de vervulling van zijn dagelijkse plich-
ten, geven ons een beeld van de afgestorvene
dat wij allen zullen bewaren.

Beminde echtgenote, dank voor uw liefde en
toewijding. Wees sterk en put kracht in uw H.
Geloof. We blijven elkander beminnen in Chris-
tus. Vaarwel.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, weent niet
over mij. Gelukkiger dagen zijn voor mij aan-
gebroken die niet zullen eindigen en die ons
allen eens voor eeuwig zullen verenigen. Weest
een troost voor moeder. Ik dank u allen, evenals
de dokters en het verplegend personeel van het
academisch ziekenhuis te Pellenberg voor de
toewijding en goede zorgen. Bidt voor mij.

Geliefde bloedverwanten, weest mij indachtig in
uwe gebeden.



Voor de blijken van deelneming danken u de
families BOONS, VAN CLEMEN, NOELS en
TRUYENS.

Begr. M. Convents Beringen-M. Tel. 011/42 28 32
Drukkerij Jamar, Ham