



Liefdevol aandenken aan

MEVROUW

Paulina Boonen

weduwe van de Heer
Victor Theunkens

Lid van de Bond der Gepensioneerden en van
Ziekenzorg

Geboren te Meerhout op 28 februari 1908 en
godvruchtig overleden in het AZ St. Dimpna
te Geel op 2 juli 1992, voorzien van de laatste
H. Sakramenten.

—

Droefheid en weemoed voelen wij.
Dankbaar en fier zijn we.
Want zij was onze Moeder, een Moeder om te
benijden.

Zij was onze bron, onze toevlucht, onze band.
Voor zichzelf was ze niet veeleisend. Voor een
ander was haar niets te veel.

Moeder kon in deze harde wereld de tederheid
openspreiden, de kleine dingen van het leven
met fijnheid en liefde tot een feest maken.
Voor ons stond haar warm kloppend hart wijd
open.

Hoe intens hield zij van ons allen, van groot
tot klein.

Rust zacht lieve Moeder.
Je strijd is gestreden. Je hebt het heel moedig
gedaan.

Samen met vader zul je nu bij de Heer onze
voorsprekker zijn op wie wij een beroep zul-
len doen in lief en leed. Zo blijven wij inniger
en schoner verenigd, zelfs na dit heengaan.

Dank voor
je gebed, je troostende woorden, je aanwezig
zijn.
De Families Boonen, Theunkens, Pauwels en
Reusen.

Ham-Oostham, 7 juli 1992.

Begr. Convents, Beringen-Mijn, tel. 011-422832
Drukkerij Jamar, Ham