

+

Dankbaar aandenken aan

Henri Bloemmen

echtgenoot van
Florentina Vangenechten

Geboren te Tienen op 9 april 1915 en in de
Heer ontslapen te Mol, op 12 maart 1977.

Voor uw medevoelen en gebed danken u:
de families Bloemmen, Vangenechten, Neuts,
Maes, Vandepoel, Menten, Lebon en
aanverwanten.

Hij wist dat wie de eerste wil zijn,
de dienaar moet worden van allen.
Want dat wie zichzelf verheft, vernederd
en wie zich vernederd, verheven zal worden.

Hij was als een man
die het fundament van zijn huis
had gebouwd op de rotsgrond.
Niets had de kracht om het
te doen wankelen,
want het was goed gebouwd.

Hij gedroeg zich niet als de schijnheiligen
die graag in de synagogen
en op de hoeken van de straten
staan te bidden of goede werken doen
om op te vallen bij de mensen.

Hij wilde de gerechtigheid
van schriftgeleerden en farizeeën overtreffen
om in het Rijk der hemelen
te kunnen binnengaan.

Zijn honger en dorst naar gerechtigheid
zijn nu verzadigd.

Druk. Jamar Oostham
Begr. M. Convents Beringen-Mijn Tel. 43 28 3

