



Liefdevol aandenken aan

DE HEER

## Eugeen Biesmans

echtgenoot van Mevrouw  
**Fernande Mondelaers**

Lid van de Bond der Gepensioneerden  
en Ziekenzorg

Geboren te Kwaadmechelen op 21 mei 1918 en  
godvruchtig overleden in het U.Z. te Pellenberg  
op 24 mei 1993, voorzien van de Sakramenten  
der Zieken.

---

Uw leven was werken.  
Heel veel jaren hebt gij met plezier  
helpen zorgen voor het dagelijks brood  
van vele Hammenaren.

Uw leven was behulpzaam zijn.  
Waar geholpen mocht worden  
werd gij bereid gevonden.

Uw leven was liefde.  
Heel veel hebt gij gehouden van uw echtgenote,  
samen gewerkt en gelukkig geweest,  
samen waart gij uit en samen thuis,  
samen in moeilijke ziekteperiodes,  
tot in het stervensmoment.  
Uw familie lag u nauw aan het hart.

Bewust hebt gij afscheid genomen,  
hand in hand, in innige omhelzing,  
teken van uw trouwe liefde.  
God zelf omhelst u nu voor altijd.

De Families BIESMANS, MONDELAERS,  
VANDEVOORT en MASURE,  
danken U voor uw gebed  
en uw blijken van deelneming.

Ham-Oostham, 29 mei 1993.

---

Begr. Convents, Beringen-Mijn, tel. 011-42 28 32  
Drukkerij Jamar, Ham