

+

Vroom aandenken aan  
MEVROUW

**GERMAINE BIESEMANS**

echtgenote van de heer

GUSTAAF LEYNEN

Lid van de bond der gepensioneerden,  
lid van de bond der oud - strijders.

Geboren te Kwaadmechelen op 22 december 1914 en godvruchtig overleden te Geel in het St.-Elisabethziekenhuis op 13 juli 1978, voorzien van de Sakramenten der Stervenden.

Uw onverwachte en veel te vroege heengaan lieve moeder, heeft in onze harten een diepe wonde nagelaten. Door Uw liefde, ijver, eenvoud en meneskennis waart U voor ons een steun, een toevluchtsoord, een reddende engel die we helaas voor altijd zullen moeten missen. In gedachten echter zult U steeds bij ons zijn, neen, wij zullen U nooit vergeten. Ook bij familieleden, vrienden en kennissen die zo talrijk waren zult U door Uw vriendelijkheid, opgewektheid en rechtvaardigheid niets dan goede herinneringen nalaten.

Lieve echtgenoot, heel graag was ik nog lang bij U gebleven. Troost U echter met de herinnering aan vele jaren van gelukkig samenzijn.

Lieve kinderen, troost vader in deze moeilijke tijd en geef hem de nodige steun en kracht opdat hij nog vele jaren bij U mag blijven.

Liefste kleinkinderen, U waart mijn oogappels, mijn hartedieven. U waart het zonnetje in mijn leven. Blijf veel van onze va houden en omring hem met Uw kinderliefde.

Vaarwel.

+

Voor de blijken van deelneming danken U de families BIESEMANS, LEYNEN, PETEN en BELMANS.

Begr. M. Convents Beringen-Mijn  
Drukk. Lespoix Alfons, Ham