



Liefdevol aandenken aan

MEVROUW

Roza Bex

echtgenote van de Heer
Albert Verpoorten

Geboren te Kermt op 25 januari 1915 en godvruchtig overleden in het Salvatorziekenhuis te Hasselt op 4 mei 1992, voorzien van de Sakramenten der Zieken.

Lid van verschillende Bonden der Gepensioneerden en van Ziekenzorg

—

Moeke,
Weg is de pijn en het lijden, groot is het verdriet.
Alle dingen die je voor ons deed, we begrijpen het niet.
Dat je er niet meer bent, dat we je niets meer kunnen vragen en dat we voor jou niets meer kunnen doen, dat doet pijn.
Toch weten we dat je ons steeds zult vergezellen in al ons doen en laten en in gedachten ben je nog steeds bij ons. Dat is voor ons een troost. Wij zullen je nooit vergeten.

Moeke,
Verdrietig, vreemd en verlaten voelen we ons. De liefde en zorgen konden je niet baten. Je plaatsje hierboven was reeds gereserveerd en niets kon dat veranderen.
Zonder jou is alles anders, maar wij houden je onder ons in gedachten. In doen en laten zullen we steeds met je praten. De pijn zal vervagen, het verdriet zal minderen, maar je gedachtenis zullen we steeds bij ons dragen.

Moeke,
je was lief, rustig en steeds voor ons allemaal in de weer. Elke dag, keer op keer als we kwamen en er was iets, dan stond je steeds voor ons klaar, helpend, troostend en vol liefde. Nu zijn we hier allemaal en moeke is er niet meer. Het doet zeer. Maar uit je pijn en lijden ben jij verlost. Het heeft je veel energie gekost. Je hebt gevochten voor het leven en dan ineens toch opgegeven.
We troosten elkaar en trekken één lijn, omdat we weten dat je ook zo zou zijn.
We houden van je Moeke, vroeger, nu en later. Je bent steeds in onze gedachten.

Moeke,
In één woord kunnen wij zeggen hoe, wie en wat je was : «grandioos».
Nu jij er niet meer bent is dat een troost.

De Families BEX, FRANSSSENS, VERPOORTEN en THIJS,
danken U voor uw gebed en uw blijken van deelneming.

Ham, 7 mei 1992.

Begr. Convents, Beringen-Mijn, tel. 011-42 28 32
Drukkerij Jamar, Ham