

«Jong zijn, is vrij willen zijn
en toch grenzen moeten aanvaarden»



Liefdevol aandenken aan

de tweelingzusjes

Wendy en Sandy Bens

dochtertjes van
Jos en Hilda Bens - Vreys

Geboren te Koersel, op 16 oktober 1976
en godvruchtig overleden te Oostham,
op 8 maart 1989

Leerlingen aan de Middenschool St. Jan
Beringen

Wendy, Sandy,
Jullie waren lief,
stil en heel verstandig ;
altijd tevreden,
vrolijk en blij.
Jullie hielden zoveel
van grote zus,
broers en ouders,

Jullie vertelden er graag over.
Jullie waren altijd bereid
te helpen, zowel thuis
als op school.

Sandy, een glimlach
sierde steeds je gezicht,
je hield zoveel
van je hond en je konijntjes.

Wendy, je kon zo mooi zingen ;
je was blij
met eenvoudige dingen.

Sandy, Wendy,
dank je
om al de dagen die we
met jullie mochten delen.

De Families BENS, VREYS, DAEMS,
VANEERDEWEGH en CELEN,

danken U voor uw troostende woorden, gebed
en deelneming in hun diepe rouw.

Begr. Convents, Kerkstraat 5, 3960 Beringen-M.
Drukkerij Jamar, 3969 Ham