



Dankbaar aandenken aan

DE HEER

Karel Bens

echtgenoot van Mevrouw
Louisa VANLOMMEL

Geboren te Olmen, op 27 april 1933 en schielijk overleden in het Ziekenhuis Maria Middelaers te Lommel, op 10 december 1990, gesterkt door de Sakramenten der Zieken in extremis.

Gepensioneerd Mijnwerker
Lid van de Burgerbescherming
Lid van de Bond der Gepensioneerden

—

Je familie, je vrienden,
je was er zo aan gehecht,
je was zo graag ten dienste,
je woog je geven niet,
je was er om vriend te zijn.

Je had een vaste trend
in je leven en denken,
gehecht aan gebruiken
en aan vaste gedachten.

Oprecht in je streven,
korrekt in je handelen,
je kende alleen de weg
gericht naar het goede.

't Minzaam geluk van 't samenzijn
dat door de jaren groeide
en plots in scherven sloeg
geeft vandaag niet te begrijpen
dat dat van ons is heen gegaan.

De Families BENS, VANLOMMEL, TRUYEN en
JANSEN,

danken U voor uw gebed
en uw blijken van deelneming in de rouw.

Ham, 14 december 1990

Begr. Heselmans, Tessenderlo, tel. 013-661087
Drukkerij Jamar, Ham
