



Dankbaar aandenken aan

DE HEER

Frans Belmans

echtgenoot van Mevrouw

Ursula Coenen

Lid van meerdere godvruchtige genootschappen

Geboren te Geel, op 3 juni 1930 en godvruchtig in de Heer overleden in de St. Elisabethkliniek te Geel, op 2 februari 1984, gesterkt door de H. Sakramenten.

Vader is niet meer. Als een ijverig en werkzaam man vervulde hij zijn plichten. In zijn gezin was hij een goede huisvader, liefdevol voor vrouw en kinderen.

Van zijn moeder en kleinkinderen hield hij zeer veel.

Steeds opgewekt en gedienschtig als hij was, had hij vele vrienden.

Wij kunnen nu alleen maar zeggen, met droefheid in ons hart: "Vader, wij danken u voor alles wat gij voor ons gedaan hebt. Door uw schoon leven hebt gij ons een voorbeeld gegeven dat wij trachten na te volgen.

Lieve echtgenote, kind en kleinkinderen, hebt dank voor alles. Steeds zijt gij, samen met moeder en grootmoeder, mijn troost en blijdschap geweest. Eens zullen we voor altijd samen zijn in de hemelse vreugde.

Vrienden en kennissen, gedenkt mij in uwe gebeden.

H. Hart van Jezus, ik betrouw op U.



Voor uw gebed en blijken van deelneming danken wij U.

De families BELMANS, COENEN, VAN NIJLEN en WEBERS.

Begr. Convents, Beringen-Mijn, tel. 42 28 32
Drukkerij Jamar, Ham