

*Voorwaar, voorwaar, ik zeg u:
Wie mijn woord hoort en hem gelooft die mij
heeft gezonden, heeft eeuwig leven.*

Joh.: 4: 53-5-24

Dierbaar aandenken aan:
Gerardine Beenaerts
weduwe van Frans Vandebril

geboren te Oostham op 16 oktober 1910 en
aldaar in familiekring overleden op 22 juli 1997.

De familie dankt U voor uw steun en medeleven.

Oostham, 26 juli 1997.

'n Beetje,

Sterven doe je niet ineens,
maar af en toe 'n beetje.
En alle beetjes die men stierf,
't is vreemd, maar die vergeet je,
Het is je dikwijls zelfs ontgaan,
je zegt, ik ben wat moe.
Maar op 'n keer, dan ben je aan
je laatste beetje toe.

Toon Hermans



Gerardine Beenaerts