

Tongen zullen verstommen, de kennis zal een einde nemen, maar de Liefde vergaat nooit.
(Cor. 13, 8)

Tot blijvend aandenken aan

MEVROUW

Hilda AMBROOS

echtgenote van de Heer **Gerard DE L'ARBRE**

Ere - lid van het Heilig Paterke

Geboren te Tessenderlo, op 27 maart 1949 en na een langdurige ziekte overleden te Leuven in het Gasthuisbergziekenhuis op 13 augustus 1985, gesterkt met de Sakramenten der zieken.

Mensen die van bloemen houden, zijn meestal goede mensen. Hilda was zo'n mens! Innig goed was deze vrouw. Steeds bedacht met het welzijn van haar man, die ze altijd « schat » noemde, want ze had hem zeer lief.

Over Michel, haar zoon, was ze fier en meteen diep bezorgd over zijn toekomst. Bij haar sterfbed vroeg ze hem om papa te blijven steunen en steeds die rustige, brave jongen te blijven.

In 1976 begon voor Hilda de lange lijdensweg, die ze heldhaftig heeft gedragen tot op 13 augustus 1985 voor haar de verlossing kwam. Zelden sprak ze over haar pijnen en hoewel ze wist dat ze ongeneesbaar was, hield ze moed en bleef onverstaanbaar vreugdevol. Zij trachtte voort te leven hoe het na haar dood zou verder gaan. Zij geloofde in de Liefde die sterker is dan de dood. Jezus van Nazareth heeft dit gezegd in wie ze vast geloofde en vertrouwde. Zijn weg is ze gegaan om nu voor eeuwig te delen in Zijn heerlijkheid.

Lieve ouders, schoonmoeder, zusters, broers, schoonzusters, schoonbroers, familieleden, vrienden en kennissen, mijn vroegtijdige dood doet jullie pijn. Treurt echter niet om mij. Ik ben nu echt gelukkig. Ik dank jullie voor zoveel attenties.

Mia, Trudi en Betty, uit mijn vriendenkring waren jullie de meest getrouwen van wie ik veel hield en doorwie ik ook werd bemind.

God zegene allen die goed voor mij waren. Samen met mijn schat en lieve zoon dank ik jullie allen. Eens zien we elkaar weer.

Geloof in God en bidden wij voor elkaar.

Heilig Paterke van Hasselt, bid voor ons.

Voor Uw gebeden en medeleven danken u de families AMBROOS, DE L'ARBRE, NUYTS en NOELS.

Begr. Convents-Aerts, Kerkstraat 5 Beringen-Mijn
Drukk. A. Lespoix - 3969 Ham