

†

Dierbare herinnering aan

DE HEER

**Jozef AERTS**

GEPENSIONEERD ADJUDANT-CHEF

Ridder in de Orde van Leopold II

Bestuurslid Cultuurraad

Lid van de Gemeentelijke Adviesraad  
voor Welzijnszorg (G.A.W.)

Lid van de Bond der Gepensioneerden  
Bestuurslid van

«Lustige Kaarters de Warande»

Geboren te Olmen op 4 april 1940, en na een lang en moedig gestreden ziekbed, in de geborgenheid van zijn thuis zacht ontslapen te Oostham op dinsdag 26 december 1995, voorzien van de Heilige Zalving der zieken.

«Voor alles een plaats,  
en alles op zijn plaats.»

Dat was Jos zijn lijfspreuk! En zo heeft hij ook, toen hij hoorde dat hij niet meer zou genezen, alles mooi geregeld en orde op zaken gesteld.

«Ik heb een schoon en gelukkig leven gehad»  
zei hij altijd en hij was daar heel dankbaar

voor. Hij wist zich, zeker in zijn ziekte, liefdevol omringd door de nooit-aflatende zorg van zijn ouders, zusters en schoonbroers, en de talrijke bezoeken van zijn vele neven en nichtjes.

Zijzelf vonden het fijn om hem die zorg te mogen geven, hij was dan ook een heel opgewekte en een nooit-om-een-grap-verlegen patiënt.

«Jos, uw grote wens was dat we geen verdriet zouden hebben als ge van ons heen ging. We zullen trachten aan die wens te voldoen, maar vergeef ons als we hierin al eens falen. We vergeten nooit de moed en wilskracht die ge ons in uw ziekzijn getoond hebt. Zeker niet de dankbaarheid die we uit uw ogen mochten lezen, maar we deden het met alle liefde die we hadden. Rust nu zacht Jos, dit afscheid is slechts tijdelijk. Wij leven hier nu stilletjes verder en wachten tot we elkaar eens weer zullen zien.»

---

**Uw blijken van deelneming en gebed waren voor ons een grote steun, daarvoor danken U oprecht, Frans en Maria AERTS-SMOLDERS, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.**

pirom/convents

