

Wij danken God voor het mooie, lange leven van

Julia CIELEN

Rustend kleuterleidster.

Geboren te Eigenbilzen op 28 januari 1907 en
er in familiekring overleden op 19 februari 2001.

De plechtige eucharistieviering, waartoe U wordt uitgenodigd,
zal opgedragen worden in de parochiekerk Sint-Ursula te
EIGENBILZEN op DONDERDAG 22 FEBRUARI 2001 om 10.30 uur,
gevolgd door de bijzetting in de familiegrafkelder
op de plaatselijke begraafplaats.

Samenkomst aan het sterfhuis :
Dorpsstraat 93, 3740 Eigenbilzen vanaf 9.45 uur.

Gebed :
woensdag om 19 uur in de parochiekerk.

Gelegenheid tot afscheid ten huize :
woensdag na de gebedswake.

Dit melden U met diepe droefheid :

Julia CIELEN,

Paula CIELEN-CORDIE,

Marie-Paule RASKIN-CIELEN en Tony,
Wouter en Lieve, Arnoud,

Fiet CIELEN,
Erik en Teja JANS-CIELEN,
Mieke, Toon,

Niek en Jo CIELEN-DUBOIS,
Lore, Marie,

Luk en Lieve KEERSMAEKERS-CIELEN,
Tine, Griet, Leen,

Gert CIELEN,
Nele, Lijne, Lotte,

Ward en Josiane CIELEN-VERTESSEN,
Maarten, Anke,

Marijk CIELEN,

Fik NIJS.

De families CIELEN en NULENS.

Met dank aan de verpleegkundigen van het Wit-Gele Kruis.

Rouwadres : Dorpsstraat 93, 3740 EIGENBILZEN.

Eerste zeswekenmis : zaterdag 2 december 2000 om 18 uur in de parochiekerk te Eigenbilzen.

Eigenbilzen, 21 november 2000.

haar zus;

haar schoonzus;

haar nichten en neven.